

# Flyverstenen

**“Minde over engelsk flyver E. L. Germain. Nedskudt af tyskerne 6. maj 1944. Hans indsats for frihed og ret gjalt også Danmark. Rejst af egnens beboere.”**

6. Maj 1944 kl. 19.10 angreb tre engelske Mustang III-jagere Aalborg lufthavn, hvor de anrettede stor skade på tyske krigsfly på jorden, for efterfølgende at tilføje besættelsesmagten lignende ødelæggelser på flyvepladsen ved Rørdal.

Da formationen samledes efter angrebet, fik to af piloterne øje på fire tyske jagere på vej hen imod dem fra syd. De råbte begge over radioen "Bryd af - banditter!". Flying Officer Germain, som lå bagerst, trak op for sent. Tyskerne fik ram på ham i cirka 300 meters højde, hvorpå hans maskine gik i et lodret spind mod jorden. Hans to kolleger kom et par minutter efter ud under de frelsende skyer. De tyske jagere var borte. De så kun Germains brændende maskine midt i bøgeskoven i Lundby Krat. Eric Lionel Germain mistede livet ved styrtet, og blev begravet på kirkegården i Frederikshavn 17. maj 1944. I øvrigt samme dag, hvor Royal Air Force igen rettede storstilede angreb på begge flyvepladser ved Aalborg.

Flere af egnens beboere var vidne til den dramatiske episode, der fandt sted i dagslys. Robert Rasmussen var den lørdag på besøg hos sine forældre, som drev det lille husmandssted ved den store eg, der lå bare 200 meter fra nedstyrtningsstedet, og han husker:

"Vi hørte flyvernes motorstøj og et brag. Noget efter blev der et voldsomt skyderi i skoven. Alle i familien var skrækslagne og gemte sig i et af husets mørke rum. Da vi langt om længe vovede os ud for at se, hvad der var sket, var der allerede mange fra Gistrup på ulykkesstedet."

Efterhånden dukkede tyskerne op og satte vagt ved vraget. Og den pilot, der med sin Focke-Wulf 190-jager havde skudt Germain ned, ankom senere på aftenen for at betragte sit værk. Han landede på "Lundbygårds" mark i et lille en-motors observationsfly af typen Fiesler Storck.

Efter befrielsen samledes der ind til den mindesten, du står ved, over den engelske pilot. Den blev i 1946 rejst nogle få meter fra det hul Mustangjageren lavede i skovbunden. Det lykkedes lærer Svendsen i Vaarst, der havde stået i spidsen for mindestenens rejsning, at få kontakt til den forulykkede pilots far, som to gange besøgte mindet over en unge flyver.

*Kilde: Det Grønne Aalborg – Kjeld Djernø*



**Aalborg  
Kommune**