

Et ur vender hjem efter 60 år

Den australske pilot J. A. H. Nimmo blev skudt ned og dræbt ved Brande i 1944. Nu er hans ur atter tilbage hos familien i Australien.

Liget af piloten Nimmo blev fundet på en mark i Tykskov. Daværende læge Olsen fjernede uret fra liget og gav det til gårdejer Villiam Mikkelsen. På bagsiden af uret kunne man se pilotens navn og nummer. Efter alt at dømme har man ikke fortalt dette til myndighederne.

Da en undersøgelseskommission efter krigen opsøger Villiam Mikkelsen bliver dette opklaret, men uret forbliver i Mikkelsens varetægt og først i 1999, efter at mindestenen over de faldne er rejst, afleveres dette til Brande Museum sammen med et kompas, en fløjte, et faldskærmsspænde og nogle forbrændte tøjstykker.



Finn Olesen og Kristian Østergaard studerer teksten bag på uret.



Pilot J. A. H. Nimmo

I september 2002 udgav Poul Westergaard Jensen sin bog med titlen "Lancaster ND 420 - skudt ned den 10. april 1944" (Som kan læses her på Brande-Nettet). Heri fortæller han hele historien om flyets sidste togt, om nedstyrtningen i Brande og om besætningens videre skæbne. Denne bog bliver på mærkværdig vis den indirekte årsag til, at uret nu er tilbage i Australien hos Mrs. Anne Truman. Hun er nemlig søster til den australske pilot J. A. H. Nimmo, der blev skudt ned over Brande den 10. april 1944.

Kristian Østergaard, der var en af primusmotorerne bag mindestenen, der blev rejst i haven bag Ørbæklund, sendte nemlig en bog til Keith F. Clohessy i Australien (en af de overlevende piloter). I december 2003 deltog Clohessy i en TV udsendelse om de overlevende fra Lancaster-flyene. Denne udsendelse så Mrs. Anne Truman og hun fandt ud af, at der måtte være tale om hendes bror. Hun kontaktede Clohessy, som sendte hende bogen samt en videofilm, der var blevet optaget ved afsløringen af mindestenen i Brande. Takket være en bekendt, dansk-australieren Brian Olesen, fandt hun ud af, at hendes brors ur fra dengang lå på museet i Brande. Hun havde ikke tidligere kendt til eksistensen af dette ur.

Af optegnelser fremgår det, at der blev gjort forsøg på at finde søsteren, da man fandt uret. Heraf fremgår det også, at Brande Museum skulla tage vare på uret indtil hun eventuelt blev fundet.

Men der skulle altså gå næsten 60 år efter nedskydningen, inden dette lykkedes.

Efter en længere korrespondance pr. mail mellem Brian Olesen og Sigrid Møller (turistchef) og med hjælp fra Finn Olesen fra Brande Museum og Kristian Østergaard er uret nu hos søsteren i Australien.

Denne lille historie viser, at der stadig, så mange år efter afslutningen af Anden Verdenskrig, er uafsluttede kapitler. Nogle vil aldrig blive afsluttet.

Men pilot Nimmos ur er nu tilbage i Australien, og dermed blev der sat et flot punktum på nogle ihærdige menneskers indsats.



På billedet ses Lancaster ND 420 med besætning. På det lille billede ses Keith Clohessy.