

17

Herefter fortæller Karl Lykke Ravnborg, Hadsund, om den samme Bombeflyver:

Den 24. April 1940 om Morgenens Kl. ca. 5³⁰ var vi i mit Barn-domdhjem paa Vive Hede „Svalhøjgaard“ i fuld Gang med Morgen-malkningen. Baade min Mor, min Far og jeg var i Stalden, da der uden Varsel kom et Par fremmede Soldater ind i den lune Kostald til os.

De var 30-35 Aar gamle, friske og raske, men meget nervøse. Deres Tøj var rent og pånt og bar ikke Spor af Overlast.

Vi var ikke klar over, at det var engelske Soldater fra det Bombeflyvervrag, som laa paa Fuglegaardens Mark, vi vidste ikke noget om Nødlandingen.

Vi blev dog ret hurtig paa det rene med, at det var engelske Soldater, ikke Menige, men af højere Rang.

Ved Fagter og Gebærder gjorde de os begræbelige, at de var Engelske, og at deres Maskine var forulykket og laa som Vrag i Nærheden.

Vi blev ogsaa snart vidende om, at de var meget sultne og gerne ville have Mad.

Det var vel ikke noget at sige til, at de var meget nervøse, de kendte jo ikke vor Indstilling over for dem, og om vi ville anmeldte dem til Tyskerne, hvad der nu slet ikke kunne falde os ind, men vi var jo ogsaa bevidst, at kom det „Værnemagten“ for øre, at vi havde hjulpet de to Englændere, kunne det jo blive alvorligt nok for os.

Vi fik dem med ind i Køkkenet, og de fik Mad og varmt Kaffe, hvorefter de spurgte om Vej til Hadsund, men endelig ikke ad Vejen, nej, over Markerne, saa mente de jo nok, de bedre kunne undgaa Tyskerne, da deres engelske Uniformer jo ville røbe dem omgaaende. ~~sæbe dem~~.

De takkede efter bedste Evne for god Behandling, og satte Kur-sen mod Hadsund, og vi hørte senere, at de var kommet til Mari-enhøj. Siden hørte vi ikke mere om dem.

Vi omtalte ikke vort engelske Morgenbessæg over for hverken Na-boer eller andre, men da der op ad Dagen kom tyske Soldater for at undersøge hele Gaarden, var vi meget nervøse, vi vidste jo ikke, om der alligevel skulle være sivet ud hvilke Gæster Svalhøjgaard havde haft til Morgenkaffe.

Det gyste i os, naar vi saa de tyske Soldater meget brutalt stikke baade i Hø og Halm med deres skarpe Bajonetter for at finde evt. Flygtninge, som maaske kunne være gemt under Straa-