

Åbybro, den 12. marts 1985

enkefru Emma Engbergs beretning vedrørende besøg af to engelske flyvere i forbindelse med et engelsk bombefly, som nødlandede ved "Fuglegaard", nær Hadsund, natten til den 24/4-40.

plantageejer, Emma Engberg, "Marienhøj", 9560 Hadsund, tlf. 08-571138, forklarede sine oplevelser med de to flyvere i fuldstændig overensstemmelse med den af Hayward afgivne beretning. Hun gav udtryk for stor forbavselse over, at Hayward, så mange år efter, var i stand til at berette sine oplevelser hos Engbergs så nøjagtigt og detaljeret.

Hun huskede, at de to flyvere var kommet til hendes og hendes afdødes mands hjem, beliggende midt i plantagearealet, den omhl. morgen. De havde spurgt om husly og om muligheder for at blive gemt for tyskerne. Fru Engberg huskede, at de havde et brød, som de skar af med en halv bordkniv - noget, som de sikkert havde fået hos andre beboere i området. De klagede sig over ømme fødder, forårsaget af at vandre rundt i terrænet i deres flyverstøvler.

Fru Engbergs mand talte næsten perfekt engelsk. Han forklarede dem, at det var klogest at gå ud i plantagen og gemme sig her indtil senere. Der var stor risiko for, at tyskerne ville komme til stedet for at lede efter dem. Dette gjorde flyverne. Som formodet gik der ikke lang tid før nogle tyske soldater kom til huset og foretog en husundersøgelse. Forinden havde de spurgt: "Haben Sie Englishman gesehen?" Dette benægtede Engbergs naturligvis.

Senere på dagen kom flyverne tilbage til huset, og de blev budt indenfor. De fik mad, og så vidt fru Engberg huskede, så fandt Engberg nogle sko til flyverne i stedet for de tunge og ubekvemme flyverstøvler.

Samtalen gik på mulighederne for at slippe væk fra landet og hjem til England uden at blive taget tilfange. Engberg måtte forklare dem, at situationen her i landet ikke tillod ret mange muligheder for at slippe godt fra en flugt.

Efter at have overvejet situationen nærmere besluttede flyverne sig for at overgive sig til tyskerne. Ved at melde sig selv ville de sikkert blive behandlet "mildere", og krigen ville sikkert kun var i et års tid. Tanken om fangenskab var således til at holde ud.

I fuld enighed med flyverne ringede Engberg herefter til politiet i Hadsund, som kort tid efter ankom og kørte flyverne til tyskerne i Aalborg.

Fru Engberg vil gerne have lov til at sende en hilsen til Hayward. Såfremt Hayward bryder sig om det, vil hun gerne have hans adresse. Hun er 80 år gammel - men meget åndsfrisk og virker meget yngre. Måske vil Hayward selv gerne sende hende en hilsen.

  
Ole Rønne.