

Graver Andersen vendt hjem fra England.

10 Dage som Hædersgæst hos engelske Familier.

Graver Ferdinand Andersen, der under og efter Krigen har gjort et fortjenstfuldt Arbejde for at faa de forulykkede engelske Krigsflyvere, der ligger begravet paa Kalundborg Kirkegaard, identificeret, og herunder kom i Forbindelse med de Dræbte Paarørende i saavel England som Kanada, er, som meddelt i Lørdags, kommet hjem fra det 10 Dages Besøg i England, som de taknemlige Paarørende til Flyverne havde inviteret ham paa.

Englænderne gav Udtryk for stor Taknemlighed.

Vi har vekslet et Par Ord med Ferdinand Andersen efter Hjemkomsten, og han var fyldt med Lovord om Englændernes overstrømmende Venlighed og Taknemlighed overfor ham. Den Familie, der sidste Sommer var Gæst hos ham, da de var herovre for at se til Sønnens Grav paa Kalundborg Kirkegaard, havde samlet alle engelske Paarørende til de øvrige dræbte Flyvere, der ligger herovre, og fra Kanadierne var der sendt de smukkeste Hilsner og smaa Præsenter til Andersen. I Ashton blev Andersen modtaget ved en officiel Højtidelighed paa Raadhuset, hvor Borgmesteren, Kæmneren, Byraadsmedlemmerne, Lederen af Byens Kirkegaard og Nabobyens Kirkegaard m. fl. bød den danske

Graver velkommen og gav Udtryk for Byens og Englands Tak for det Arbejde, Andersen havde udført og stadig udførte for de engelske Grave. Ogsaa Pressen omtalte anerkendende Andersens store Arbejde og bragte hans Billede; i smukke Ord gav Bladene Udtryk for de engelske Paarørendes dybt-følte Taknemlighed, fordi Andersen ved sit omsorgsfulde Arbejde for Gravene skabte Ro i deres Sind ved Forvisningen om at vide Sønnens eller Mandens Grav værnet og passet i det fremmede.

Turen i store Træk.

Om Turen fortæller Ferdinand Andersen os, at han sejlede fra Esbjerg Lørdag den 24. Maj. Det blev en dejlig Tur i blikstille Vejr og med Maaneskin. Søndag Kl. 13 var han i Harwich, derfra med Tog til London, hvor en Søn af Familien, der havde indbudt Andersen, tog imod ham. I 2 Timer kørte han rundt med Andersen for at vise ham de mest kendte Steder i London. Ved Westminster Abbey fik Andersen et Glimt af de store Ceremonier i Forbindelse med »Impire day« at se, som Folk helt fra Amerika kommer for at deltage i. Ogsaa de tomme Pladser, hvor de bomberamte Huse havde ligget, gjorde et vist Indtryk. Derefter tog Andersen med Tog paa 3. Klasse til Nordengland. Bemærkel-

sesværdigt for en Dansker var, at disse 3. Klasses Kupeer var lige saa flotte som de danske 1. Klasses, og Togene kørte med rasende Fart. Kl. 2 Nat naaede han Bestemmelsesstedet. Det blev en venlig og hjertelig Modtagelse. De engelske Huse forekom Andersen meget smukt byggede og hyggeligt indrettede, derimod var Rationerne til det daglige Behov smaa, og for en Sikkerheds Skyld havde Andersen selv lidt Føde med. Det viste sig dog ikke at være nødvendigt, for de Paarørende til de Ferieværter, Andersen besøgte, havde alle sendt Madvarer, saa Værterne kunde gøre det ovenud hyggeligt for ham. Tilmed var der Pakker fra Kanada fra de kanadiske forulykkede Flyveres Paarørende, som Englænderne ogsaa havde underrettet om Andersens forestaaende Besøg.

Den officielle Modtagelse i Ashton.

Mandag blev Andersen saa officielt modtaget paa Byen Ashtons Raadhus. Borgmesteren udtalte sin Glæde over, at det var blevet muligt for Ashton By at byde Andersen velkommen. Han tolkede dernæst Byens og de forulykkede Flyveres Forældres Tak og Paa-skønnelse af det Arbejde, Andersen havde gjort og stadig gør for Gravene. Ikke mindst var de taknemlige for, at Andersen havde paataget sig det store Arbejde med Identificeringen, et Arbejde, der aldrig vilde blive glemt i England, men altid vil være gemt i Hjerterne. Efter et hyggeligt Samvær paa et Par Timer, hvorunder Andersen fik beset Raadhuset, blev han inviteret paa en 4 Timer lang Biltur i Højderne med Udsigt over de 2—300 m dybt liggende Dale.

Ogsaa Byens Kirkegaard med 10.000 Grave fik Andersen set, og han fandt den meget forskellig fra vore danske Kirkegaarde. Nabo-byen Dikenfields smukke Kirkegaard med 78.000 Grave var Andersen ogsaa henne at se, og Byens Borgmester inviterede ham til Te, og derefter foreviste man Gartnervet og meget andet. Byen skulde forøvrigt have Kirkegården udvidet, og efter at Andersen havde beset Arealerne, bad Englænderne ham sende dem et Forslag til Anlæg af den nye Kirkegaard efter dansk Mønster. Desuden lovede man at sende Andersen to Stiklinger af helt nye Chrysanthemum'er, som skal være meget anvendelige paa Kirkegaarde. Under et Besøg i Stamford Bypark, der var meget smuk og velholdt, fandt Andersen blandt de tusindvis af Sommerblomster og Roser ogsaa en ny Plante, som Stadsgartneren lovede at sende et Eksempplar af. Derudover saa Andersen Farvelsbilleder af Parken fra de forskellige Aars-tider, ligesom han overværede Gudstjenesten i Centralkirken og blev her modtaget af Præsten og Kirkeværgen, der begge takkede ham for Arbejdet og Interessen for de engelske Flyveres Grave. Præsten havde forøvrigt selv deltaget i Krigen som Feltpræst ved 8. Armé. Ellers fik Andersen forevist forskellige Fabrikker, Forretninger og andre seværdige Foretagender, og en stor Bagerforretning, der velsagtens gennem Pressens Omtale af Andersens Besøg var blevet opmærksom paa hans Tilstedeværelse, sendte en stor Plumkage med engelsk-danske Flag og »Velkommen til Ashton« skrevet i Glasuren. Men overalt mødte han iøvrigt Velvillighed og Imødekommenhed, og det blev nogle hyggelige og lærerige Dage. Andersen bemærkede næsten overalt, hvor han kom, en stor Tilfredshed med den engelske Regering. Man erkendte Vanskelighederne, men saa med Labour-Regeringens Politik Fremtiden i Møde med Fortrøstning.

Den sidste Dag inden Hjemreisen tilbragte Andersen igen nogle Timer i London, hvorefter der maatte tages Afsked med de gæstfrie Englændere, han havde lært at kende. Sejlturen hjem forløb lige saa smukt som Turen derover, saa det var en begejstret og imponeret Graver Andersen, der vendte hjem til Kalundborg.