

BESØG VED MINDESTENEN.

Mandag den 3. maj 1999 var der englændere og canadiere på besøg i Kirke Stillinge. Det var Donald V. Smiths 3 sønner Brian, David og Curtis. De besøgte mindestenen og marken, hvor deres fars bombemaskine var styrtet ned i 1943. Deres far overlevede styrtet og kom hjem til Canada igen. Han døde den 18. oktober 1998 77 år gammel, og sønnerne kom nu til Danmark for at opfylde deres fars sidste ønske, at få sin urne nedsat på Svinø Kirkegård nær ved sine 7 kammeraters grave.

5 gæster fra England deltog også i besøget. Elizabeth Horsford, søster til den omkomne pilot Charles Parish, og hendes datter og svigersøn, Dr. og Mrs. Reid. Og der var en krigsveteran, Charles Lofthouse, med sin hustru Joy. Han er der nok nogen, der husker for den smukke tale, han holdt ved afsløringen af mindestenen i 1993. Mrs. Horsford lagde en af de kendte røde valmuekranser ved mindestenen, ligesom der også blev lagt en buket fra Lokalerådet. Besøget sluttede med kaffe og en let frokost i Stillinge Forsamlingshus.

Tirsdag den 4. maj 1999 blev Donald Smiths urne nedsat i plænen på Svinø Kirkegård 5 m fra hans kammeraters grave. I plænen blev der den 27. oktober 1999 lagt en flad gravsten med indskriften:

MAJOR
DONALD V. SMITH
DEM CD
1921 – 1998
TOGETHER AT LAST

Højtideligheden blev indledt med en ceremoni i kirken med 3 salmer og med tale og skriftlæsning ved pastor Mette Magnusson. Hun oplæste også et digt, som Donald Smith engang havde skrevet til minde om sine omkomne kammerater. Det foregik alt sammen på engelsk. Derefter var der urnenedsættelse i overværelse af både TV 2 og DR TV.

Om aftenen var der mindegudstjeneste i Svinø Kirke som hvert år den 4. maj, med efterfølgende højtidelighed på kirkegården. Her var der overflyvninger af 4 fly fra Flyvestation Karup, der var taler og kransenedlæggelser afvekslende med musik af Sækkepibeorkestret fra Slagelse og trompetere fra Gardehusarregimentet. Der var æresvagter fra Flyverhjemmeværnet ved alle gravene. På Svinø deltog også 2 af Donald Smiths svigerdøtre samt 3 gæster fra New Zealand, Cliff og Poula Cross med deres barnebarn. Cliffs bror Sydney Nelson Cross omkom ved et flystyrt på Halsskov samme nat som Smiths kammerater omkom, og han er ligesom de begravet på Svinø Kirkegård. Omkring 500 mennesker overværede højtideligheden i år, heraf også nogle fra Hejninge og Stillinge.

Familien Smith fra Canada sluttede besøget i Danmark med at se København og Skodsborg Strand, hvorfra Donald Smith i 1943 roede over Øresund til Sverige.

Donald Smith 1943

Smiths gravsten 1999