

Efter 1945 er der rejst mindesmærker ved mere end 50 nedstyrtningssteder i Danmark. Desuden er der på mange kirkegårde anlagt RAF gravsteder, som gennem årene har været det centrale samlingspunkt ved mindehøjtideligheder under afholdelse af 5. maj arrangementer.



Mindesten over de otte folk fra Hvidsten, som blev henrettet 29. juni 1944. Fredet, indviet gravplads 1945.

Hvidstengruppens deltagelse i modstandskampen.

Faldskærmsmanden, Ole Geisler, (SOE-leder i Jylland), kom i foråret 1943 til Hvidsten Kro. Sammen med kroejeren, Marius Fiil, fik han organiseret den første modtageplads for våben fra England på Trinderup Hede i nærheden af Hvidsten.

I det følgende år var næsten hele familien Fiil involveret i det farefulde illegale modstandsarbejde ved modtagelse og transport af våben og sabotagemateriel. Desuden modtog gruppen fra Hvidsten flere faldskærmsfolk, som blev landsat samtidig med nedkastning af våbencontainerne.

Natten mellem den 11. og 12. marts 1943 blev den første sending containere med våben og sprængstof til modstandsbevægelsen i Danmark kastet ned på Trinderup Hede øst for Mariager.

Denne første modtageplads var ikke hensigtsmæssigt valgt i forhold til beliggenhed. Derfor blev en anden plads nærmere Hvidsten Kro fundet. Pladsen lå ved Allestrup Gård i et øde terræn med mosehuller. Stedet var meget velegnet til modtagelse af våben, og det fik kodenavnet ”Mustard Point”. I løbet af april-maj 1943 blev der på de to pladser nedkastet 50 containere og landsat 7 faldskærmsmænd.

Den 11. marts 1944 slog lynet ned, da Gestapo omringede kroen i Hvidsten og arresterede de fleste medlemmer af familien Fiil samt flere af landsbyens beboere. Alle de arresterede blev transporteret til Vestre Fængsel. Ved tysk krigsret blev Marius Fiil, hans søn Niels Fiil, hans svigersøn, Peter B. Sørensen, og fem andre medlemmer af Hvidstengruppen dømt til døden. Desuden blev to af Marius Fiil's døtre samt to andre fra landsbyen idømt lange fængselsstraffe og sendt til afsoning i Tyskland.

Den 29. juni 1944 blev de otte mænd fra Hvidsten henrettet i Ryvangen. Denne voldsomme begivenhed udløste bl.a. den store folkestrejke i København i juni-juli 1944. Efter krigen blev de otte mænd fundet ved henrettelsespladsen i Ryvangen. De blev begravet i Hvidsten den 18. juli 1945.