

Before saw me poor sinners
home
with your righteousness
to your new Jerusalem,
to all your glory!

*Biørn Christian Lund 1764.
Edited 1778.
N.F.S. Grundtvig 1846.*

Prayer and the Benediction

Your mercy reaches to the
heavens, O God,
your faithfulness reaches your
clouds;
your hand of justice over the
mountains
is stretched across valleys and
cities.

As the bosom of the heavens is
your love, O God,
like the depths of the sea your
judgments.
To salvation you lead the souls
out,
will remember the creature's
sigh.



How precious is your mercy,
O God,
where the children of men
build!
In mulm, love's wings are
spread wide,
we hide under its shadow.

You feed the thirsty soul in the
desert,
you save the trembling dove.
With you is the eternal wealth
of life,
and light in your light we shall
see.

*Psalm 36, 6-10.
B.S. Ingemann 1845.*

The closing prayer and organ postlude

I Mindelunden synges (the following is to sing out- side) :

Altid frejdig når du går
veje, Gud tør kende.
Selv om du til målet når
først ved verdens ende.

Aldrig ræd for mørkets magt!
Stjernerne vil lyse
med et fadervor i pagt
skal du aldrig gyse.

Kæmp for alt hvad du har kært;
dø, om så det gælder,
da er livet ej så svært,
døden ikke heller.



Kontaktperson:

Pensioneret oberstløjtnant Per Hinrichsen.
Grundtvigs Alle 32, 4760 Vordingborg,
telefon +45 21 42 52 94.
e-mail: per_hinrichsen@hotmail.com -
www.folkogsikkerhedstortroemmen.dk



Program for Mindehøjtidelighed for allierede flyvere på Svinø Kirkegård torsdag den 4. maj 2023



Folk & Sikkerhed
Storstrømmen

Kl. 19.30 Gudstjeneste ved sognepræst Lars Erik Foged.

Kl. 20.15 Gudstjeneste slut.

Kl. 20.20 Flyvevåbnets overflyvning som hilsen og honnør.

Kl. 20.23 Flyvevåbnets 2. overflyvning.

Kl. 20.24 **Indmarch af Gordon Pipes and Drums**

(Scotland The Brave, Old Rustic Bridge, Rowan Tree, Wings).

Velkomst ved Per Hinrichsen, Folk og Sikkerhed Storstrømmen.
Kransenedlæggelse.

Gordon Pipes and Drums *(Corriechoillies 25th Welcome, Terribus).*

Tale af repræsentant for Flyvevåbnet samt kransenedlæggelse

Gordon Pipes and Drums: *"Steamboat, Craigs of Tumbledown Mountain".*

De anmeldte krans nedlægges i angivet rækkefølge.

Gordon Pipes and Drums: *My Home.*

Tale ved medlem af Menighedsrådet Lis Birch Christiansen og
kransenedlæggelse.

Gordon Pipes and Drums: *"Amazing grace".*

Sognepræsten leder "Fader Vor" og lyser velsignelsen.

Fællessang: "Altid frejdig når du går".

Gardehusar-trompetere: *"Last Post".*

Pipe Major: *"Lament".*

To minutters stilhed.

Gardehusar-trompetere: *"Reveille".*

Gordon Pipes and Drums:

Afmarch. *(The Green Hills Of Tyrol, When The Battle's Óer)*

Flyverhjemmeværnet og Danmarks Veteraner: Afmarch.

Dansk udgave:

Præludium og indgangsbøn

Love den Herre, den mægtige konge med ære!
Lov ham, min sjæl, og lad det din forlystelse være!
Mød ham med sang,
psalter og harpe, giv klang!
Åndelig leg vil jeg lære.

Love dog den Herre, som alting så herlig regerer,
ham, der som ørnen på vinger dig løfter og bærer,
lader dig få
mer, end du selv kan forstå,
bedre, end hjertet begærer.

Love dog den Herre, som alting så vel for dig mager,
ham, som dig sundhed forlener og venlig ledsager!
Tænk, af hvad nød denne din Herre så sød
dig ved sin almagt uddrager!

Love dog den Herre, som dig i din stand giver lykke,
ham, som med tusind velsigelser véd dig at smykke!
Tænk dog derpå,
at han sin ære kan få,
ak, i din sjæl det indtryk!

Love da den Herre, min sjæl, og hvad i mig mon være,
hvad som har ånde, ophøje hans navn og hans ære!
Han er dig god,
ak, gør ham aldrig imod!
Amen, han selv dig det lære!

*Sl 103
Joachim Neander 1679.
Dansk 1740.*

Hilsen, Kollekt og Læsning

Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
Og reder urtesenge.
Guds sol går ind i krop og sin,
forkynder, at nu kommer en varm og lys skærsommer.

Hør fugletungers tusindfryd fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd, der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker så højt som himlens lærker

Se, blomsterflorets farvedragt gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved, al kærlighed.
den mindste fugl og lilje er Gud, din skabervilje.

Ja, du gør alting nyt på jord, en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord, af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø, hver blomst bliver hø.
Når visstørt står floret, da blomstrer evigt ordet.

Ja, Jesus Kristus er det Ord, der skaber liv af døde, så ny bliver himmel, ny bliver jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart, og gør det klart:
den morgenstund, du kommer, da gryr en evig sommer.

*Carl David af Wirsén 1889.
Johannes Johansen 1985-1996.*

Evangelietekst Prædiken og Kirkebøn

Min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig,
at nat og dag du være må min sjæl umistelig!

Da bliver nådens tid og stund mig sød og lystelig,
til du mig kysser med din mund
og tager hjem til dig.

Mit hjerte i den grav, du lå til påskemorgen rød,
lad, når det aftner, hvile få og smile ad sin død!

Før så mig arme synder hjem med din retfærdighed til dit det ny Jerusalem, til al din herlighed!

*Biørn Christian Lund 1764.
Bearbejdet 1778.
N.F.S. Grundtvig 1846.*

Afsluttende bøn og Velsignelse

Til himlene rækker din miskundhed, Gud,
din trofasthed når dine skyer;
din retfærdshånd over bjergene ud
er strakt over dale og byer.

Som himlenes favn er din kærlighed, Gud,
som havenes dyb dine domme.
Til frelsen fører du sjælene ud,
vil skabningens suk ihukomme.

Hvor dyrebar er dog din miskundhed, Gud,
hvor menneskebørnene bygge!
I mulm er kærlighedsvingen bredt ud,
vi skjuler os under dens skygge.

Du kvæger i ørken den tørstende sjæl,
du bjærg den bævende due.
Hos dig er livets det evige væld,
og lys i dit lys skal vi skue.

*Sl 36, 6-10.
B.S. Ingemann 1845.*

Udgangsbøn og Postludium

English version:

Organ prelude and prayer

Praise the Lord, the mighty king with glory!
Praise him, my soul, and let it be your amusement!
Meet him with song,
psalm and harp, sound!
Spiritual play I will learn.

But praise the Lord, who rules all things so gloriously,
he who, like the eagle on wings, lifts and carries you,
lets you have more than you can understand better than the heart desires.

But praise the Lord who makes everything so good for you,
him who gives you health and kind companion!
Think, of what joy this your Lord so sweet thee by his almighty extract!

But praise the Lord who gives you happiness in your condition,
him who knows how to adorn you with a thousand blessings!
But think about that,
that he may have his glory,
alas, in your soul that impression!

Praise the Lord, my soul, and what may be in me,
whatever has breath, exalt his name and his glory!
He is good to you
alas, never oppose him!
Amen, he himself taught you!

*Psalm 103
Joachim Neander 1679.
Danish 1740.*

Salutation and prayer reading

It smells light green of grass in ditches and fields and meadows.
And the wind kisses the dune and headland
And make herb beds.
God's sun is setting in body and soul,
proclaims that now comes a warm and bright pure summer.

Hear the daisies of birds' tongues from morning to night!
They compete to make a sound,
that praises the power of creativity.
Every germ and creep in the depths of the earth
a zest for life in itself
as high as the larks of heaven

Behold, the color scheme of the floret
embarrass all words.
King Solomon in coronation costume
envious must pale!
Everything beautiful, we know all love.
the smallest bird and lily is God, your creative will.

Yes, you make all things new on earth,
a summer rich in grace.
But your word shines most clearly,
of the riddle of love.
All flesh must die,
every flower becomes hay.
When the flower stands withered,
then the word flourishes forever.

Yes, Jesus Christ is that Word, who creates life from the dead,
so the heavens will be new, the earth will be new,
a world green with crops.
Come, Jesus, soon,
and make it clear:
the morning you come then dawns an eternal summer.

*Carl David af Wirsén 1889.
Johannes Johansen 1985-1996.*

Gospel reading Preach and prayer

My Jesus, let my heart have such a taste for you
that night and day you must be my soul inalienable!

Then will be the time and hour of grace
me sweet and merry,
until you kiss me with your mouth
and goes home to you.

My heart in the grave you lay for Easter morning red,
when it is evening, let them rest
and smile at his death!