

# KIRKE

*Bladet*

Gamtofte & Turup sogne

sept.-nov. 2014

DANMARK TAKKER DISSE ENGLANDS SØNNER  
SOM HER BLEV INDHENTET AF DØDEN 16 MAJ 1944

E. J. PRESTLAND CAPTAIN

A. E. SLADE 2 PILOT

B. J. HUDSON WIRELESS OPERATOR

M. L. ABRAHAMSON NAVIGATOR

A. W. KNAP FLIGHT ENGINEER

C. ASHCROFT AIR BOMBER

R. E. LEATHAM AIR GUNNER

A. G. WRIGHT AIR GUNNER

INDHENTET I HESSELØNE I

16 MAJ 1944



## Kæmp for alt, hvad du har kært!

af Klaus Meyer Apelgren



En af de vanskeligste prædikentekster, vi har, må så afgjort være teksten til 2. søndag efter trinitatis, dvs. Lukasevangeliet kap. 14 vers 25-35: ”Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel.... Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget.”

Hvad stiller vi op med disse hårde ord? Hvordan skal vi forstå dem? I år var der barnedåb i Gamtofte Kirke den pågældende søndag, hvilket ikke gjorde det lettere, for Jesu ord er jo ikke ligefrem familievenlige! Det forekommer os voldsomt og uhåndterligt. Vi har svært ved at kapere, at den Jesus, vi har lært at kende som kærlighedens prædikant, her er talsmand for had og brud. Han fremtræder jo nærmest som en fanatisk sektleder, som stiller ultimative og umenneskelige krav til sine tilhængere.

Ordene kan kun forstås, hvis vi sætter dem ind i den aktuelle situation, hvor de er sagt. De er nemlig sagt i en situation, hvor det havde dødsensalvorlige konsekvenser at være kristen. Hvor dét at bekende sig til Kristus og tilslutte sig hans menighed havde hån og forfølgelse og død til følge.

Kristendommen fremstod i sit udgangspunkt som et voldsomt brud med denne verden. Det har vi det med glemme, når kristendommen gøres mondæn. På Jesu tid – men også senere – var det en bitter virkelighed, at det kunne have store omkostninger at følge ham. At vælge ham *til* kunne ofte medføre, at man måtte vælge

noget *fra*, nemlig sin familie. Familien har uden tvivl oplevet trosskiftet som had til den og dens normer, traditioner og fællesskab. Fravalget kom ikke af had til familien som personer, men måske et had til, at familien afskar én fra at blive en del af en ny virkelighed.

I grunden er dette jo en evig aktuell problemstilling for os. Kan der være situationer, hvor vi fravælger det sikre og trygge, fordi der er en større sag at kæmpe for eller være en del af? Er der noget her i livet, som er så vigtigt, at det er værd at ofre livet for? Noget, som er så stort, at man om nødvendigt må bryde med alt det, som man er knyttet til?

De fleste kender sikkert historien om Hvidstengruppen. For nogle år siden kom en film om netop denne gruppe; en film, der rejser spørgsmålet: Hvad fik familien Fiil og alle andre modstandsfolk til at træffe deres skæbnesvangre valg? Hvad drev disse ganske almindelige mennesker til at sætte liv og bekvemmelighed på spil og bryde med regering og naboer og bekendte? Ja, under besættelsen var der adskillige familier, som blev splittet, fordi familiemedlemmerne stod på hver deres side. Hvor nogle af forskellige grunde gik besættelsesmagtens ærinde, mens andre valgte det modsatte.

Her hos os blev det jo også aktuelt for 70 år siden, da syv englændere og en canadier gav deres liv i kampen mod ondskab og destruktion.

Faktisk er problemstillingen med omkostningerne ved at vælge side helt nærværende også i vores tid. Der findes



tusindvis af medkristne i denne verden, der har måttet bryde med familie og naboer, og som lider under forfølgelser på grund af deres tro. Også kristne asylansøgere i Danmark lider under forfølgelser. Det er kendt stof. Det mindste, vi kan gøre for disse brødre og søstre udi troen, er da at skrive om dem, tale om dem, så de ikke er overladt til sig selv.

Dialog er desværre blevet et modefænomen, men ofte dækker det over, at vi blot lægger os fladt ned. I Danmark er vi blevet så bange for at prædike kristendom i det offentlige rum, fordi vi er bange for at krænke nogen, at vi hellere holder vores mund. Det er jo også mere bekvemt, men dybest set har vi forrådt os selv og vore lidende brødre og søstre i troen.

Vi skal vove at tale tidsånden imod, også når det har personlige omkostninger. ”Kæmp for alt, hvad du har kært, dø om så

det gælder!” – sådan hedder det faktisk i en af vores allermest benyttede salmer.

Jesu ord denne søndag er alt, alt for meget – men samtidigt ikke til at komme uden om. Det kan godt være, at der er nogen, som kommer til at hade os, når vi taler Roma midt imod – det er set før. Men hvad er prisen for at holde mund? Det er tavshedens tyranni.

Hvad vælger du? At dukke nakken, at lade være med at stikke næsen frem og passe dig selv og dit eget? Eller at rette ryggen og tale og handle, som din samvittighed byder dig at gøre?

Lad det være vor bøn: at Gud driver vores lunkenhed, halvhjertethed og bekvemmelighedssøgen ud af os. At Gud fylder os med tro og hengivenhed, så at vi gerne kommer til Jesus og holder fast ved ham, selv når det har sin pris.

*Klaus Meyer Apelgren*

### Høstgudstjeneste med efterfølgende frokost i konfirmandstuen

Efter høstgudstjenesten 28/9 kl. 10.30 i Gamtofte Kirke er der frokost i konfirmandstuen. Alle er velkomne!

## Adventskoncert *Faaborg A Cappellakor*



**Gamtofte Kirke**  
**1. søndag i**  
**advent 30/11**  
**kl. 17.00**

Faaborg A Cappellakor er et kor med hjemsted i Faaborg, der tæller godt 50 medlemmer.

Koret synger, som navnet antyder, a cappella, d.v.s. uden instrumentledsagelse. Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen, hvor alle er velkomne!

# Åbent-Hus-Eftermiddage

**Tirsdag 7. oktober kl. 14:30**

**Lis Fortuna, Odense**

***Carl Nielsen***

Det er nok ikke for meget sagt, at Carl Nielsen (1865-1931) er sin tids største musikbegavelse. Han blev født i et fattigt landarbejderhjem i Sortelung nær Nørre Lyndelse, men viste tidligt stort talent for musik. I en ganske ung alder lærte han at spille de store mestre, Mozart og Beethoven. Efter endt konservatorieuddannelse blev han violinist og senere kapelmester i Det Kongelige Kapel. Han tonesatte alt fra småsange som *Jens Vejmand* til store symfonier og operaer som *Maskerade*.

Lis Fortuna vil denne eftermiddag fortælle om Carl Niensens liv og musik.



**Tirsdag 11. november kl. 14:30**

**Aksel Jensen, Assens**

***Mit liv som møbelfabrikant***

Aksel Jensen stammer oprindeligt fra Østfyn, men under en dilettantforestilling på Hjemstavngården i Gummerup i 1953 mødte han sin livsledsager Lise fra Søllested .

Lise og Aksel Jensen blev viet i 1957 i Søllested Kirke, og de første år boede de i en ejendom på Dole Bakke, mens Aksel passede sit arbejde på Glamsbjerg Møbelsnedkeri i Nørregade. I 1960 kørte Lise og Aksel Jensen Bregnehøj Mejeri ved Barløse, hvor Aksel fik sit eget møbelsnedkeri. Og hvor Lise gik til hånd. Det er om dette livsværk og om sit liv i det hele taget, at Aksel Jensen vil berette.



**Tirsdag 9. december kl. 14:30**  
**Lektor P. C. Overgaard, Rønde**  
**”Menneskene er så gode –  
 hvorfor er de det så ikke?”**

Storm P. (1882-1949) skabte tusindvis af ”Fluer” – små-tegninger med tekst nedenunder. Vi vil i Storm møde et menneske, der realistisk, men med humor, anskuer menneskelivet, også set med vagabondens og klovnens øjne.

Den unge Storm P. malede også spændende malerier inspireret af besøg i Paris og med inspiration fra bl. a. Edvard Munch



## *Her vil ties, her vil bies*

### **Brorson-koncert med Lars Thodberg og Duo Danica** **Gamtofte Kirke, mandag den 3. november kl. 19:30**

I 2014 er det 250 år siden, at præsten og salmedigteren Hans Adolph Brorson døde. Dette markeres med en koncert, som indeholder flere af Brorsons kendte og skattede salmer.

Koncertens centrale element er salmen ”Her vil ties, her vil bies”, som blev udgivet efter Brorsons død i efterskriftet ”Svanesang” i 1765. Ifølge hæftets forord ville Brorson opmuntre sig selv og sin familie med salmerne uden egentlig tanke på offentliggørelse.

Bo Grønbech, komponist og domorganist i Helsingør Domkirke har skrevet en kantate over dette poetiske digt og Berggreens tekstnære melodi fra 1854. Koncerten byder på en nytolkning af digtet i sang, obo og orgel samt 2 udvalgte fællessalmer, bl.a. ’Op, al den ting, som Gud har gjort’. Derudover spilles der orgelværker af Buxtehude som et gennemgående led i koncerten, bl.a. 2 præludier og fugaer i e-mol.

**Lars Thodberg**, baryton, lied- og operasanger, kendt for sine udsøgte tekstfortolkninger.  
**Merete Hoffmann**, oboist i Aarhus Symfoniorkester gennem 40 år.

**Asger Troelsen**, organist og kantor i Ravnsbjergkirken med særlig interesse og engagement i salmens væsen som udtryksmiddel.

**Duo Danica** består af Merete Hoffmann og Asger Troelsen, som har spillet sammen i flere årtier.



# Sogne-udflugt 2014

*Roskilde, lørdag den 24. maj*



Gamtofte og Turup menighedsråd havde i år inviteret på sogneudflugt til Roskilde. 38 spændte deltagere mødte morgenfriske op klokken syv, og undervejs blev der traditionen tro sunget fra Højskolesangbogen samt drukket kaffe ved en rasteplass.

Første punkt i programmet var en guidet rundvisning i Roskilde Domkirke. Men da vi ankom i god tid, blev flere af deltagerne fristet af det lokale loppemarked på torvet. I domkirken blev vi delt op i to hold, der hver blev vist rundt af en guide fra turistbureauet.

Domkirken er kendt for mange ting, men især for at rumme begravelser for 21 konger og 18 dronninger. Dronning Margrethe og Prins Henrik skal ligeledes stedes til hvile i kirken.

Der findes i kirken en model af den kommende kongelige sarkofag udført af Bjørn Nørgaard.



Kirkens lille Sankt Andreas kapel er udsmykket af Peter Brandes, der ligeledes havde lavet den 3000 kilo tunge Kongeport af bronze, hvilket jo var særlig interessant for os at se og få fortalt om.





Frokosten blev indtaget i naturskønne omgivelser på Restaurant Pipers Hus. Herefter gik vi til Vikingskibsmuseet, hvor guiderne kyndigt viste rundt og fortalte om museets virke som både museum, forskningsinstitution samt aktivt bådværft. Som afslutning på rundvisningen blev der vist en film om skibene.

Kaffen blev indtaget i museets cafe, hvorefter der var en ledig stund til at gå på opdagelse på egen hånd i Roskilde.



Klokken 17 gik turen hjem mod Fyn, og selvom vi alle var trætte, blev der sunget fra Højskolesangbogen og talt om alle de mange gode oplevelser, som dagen havde budt på.

*Gitte Fog*

# Mindedag for flystyrten i 1944



I år er det 70 år siden, at Lancaster I ME726 styrtede ned i Gamtofte natten til den 16. maj 1944 og resulterede i, at en canadisk og syv engelske Royal Air Force-flyvere døde i kampen mod tyskerne. Den sag, de gav deres liv for må ikke gå i glemmebogen, og derfor



afholdt Gamtofte Menighedsråd en minde-dag med efterfølgende mindegudstjeneste søndag den 11. maj 2014.

Som ved de to tidligere mindedage (1994 og 2004) var efterkommere til de dræbte flyvere inviterede. Der deltog fire efterkommere samt repræsentanter fra den engelske flybase, hvorfra soldaterne var udsendt på deres mission.



Mindedagen begyndte med en lille højtidelighed ved flyvernes gravsted på Assens Ny Kirkegård, hvor der var blomster- og kransedlæggelse. Ved denne højtidelighed deltog efterkommerne, re-præsentanter fra Gamtofte Menighedsråd, repræsentanter fra flybasen, Elisabeth Ege Olsen samt den tidligere og nuværende præst.







Efterfølgende havde Borgmester Søren Steen Andersen inviteret selskabet til reception samt rundvisning på Assens Rådhus.

En minibus fragtede os herefter til Assens Marina, hvor der er opsat en propel fra

et Lancaster fly, der fløj ud fra flybasen sammen med det fly, der styrtede ned i Gamtofte. På marinaen mødte to repræsentanter fra Assens Dykkerklub op, for at fortælle om fundet af propellen. Mindstenene på Aa Strandvej samt ved Helnæs blev også besøgt og fotograferet af efterkommerne, der udviste stor interesse i, hvad Elisabeth Ege Olsen kunne berette om disse mindesmærker.



Frokosten blev indtaget på Helnæs Kro, og derefter bragte bussen os tilbage til Assens. Aftenen blev indledt med middag på Cafe Cupcake. Klokken 19.30 begyndte så dagens højdepunkt, nemlig mindegudstjenesten.



Klaus Meyer Apelgren forrettede gudstjenesten på både engelsk og dansk. Ved siden af alteret stod tre fanebærere med fanerne højt hævet. Karen Rabølle holdt en smuk mindetale, og der blev naturligvis også sunget såvel engelske som danske salmer. Navnene på de otte flyvere blev også læst op. Jeg tror ikke, der var nogen, der kunne se sig fri for at få en lille klump i halsen. Det var en smuk og stemningsfuld gudstjeneste, hvor de otte flyvere blev mindet af de mange kirkegængere.

Hele ceremonien afsluttedes ved mindestenen, hvor der blev lagt krans, holdt taler, sunget "Altid frejdig når du går", og hvor trompetist Rasmus Mikkelsen spillede en rørende udgave af "Amazing Grace".





De fleste af kirkegængerne fortsatte aftenen i konfirmandstuen, hvor menighedsrådet var vært ved et fint traktament. Alle var mætte af dagens begivenheder, og både efterkommerne af flyverne samt repræsentanterne fra flyvebasen udtrykte stor glæde over arrangementet.

*Gitte Fog*

### **Brev fra Eileen Kingston**

Ved receptionen efter mindegudstjenesten 11. maj læste Elisabeth Ege Olsen et brev op på engelsk fra Eileen Kingston, der i 1944 var forlovet med piloten (Ernest J. Presland) på det nedstyrtede Lancaster-fly. Brevet bringes her i oversættelse:



For ti år siden deltog jeg sammen med min søn, min bror og min niece i gudstjenesten i 60 året til minde om 8 tapre unge mænd, som mistede livet, da deres fly styrtede ned og tilføjede jeres område store ødelæggelser. Jeg var forlovet med flyets pilot, og vi skulle have været gift to uger senere.

Det siges, at "vi, som er tilbage, bliver gamle", og ligesom jeg selv er de mennesker, som oplevede denne frygtelige nat, d. 16, maj 1944, i deres livs aftenslumring.

Selvom jeg ikke kan være personligt til stede ved denne 70 års mindedags gudstjeneste, skal jeg aldrig glemme den store venlighed og medfølelse, hvormed danske folk mødte mig i den weekend.

Jeg ved ikke, hvor mange af de pårørende, som deltog for 10 år siden, der vil være til stede denne gang. Men mine tanker, forbøn og fremfor alt taknemlighed over for jer i menigheden vil være med jer, fordi I giver vores drenge så smukt et sidste hvilested.

**TAK.**

## Adresser og telefonnumre

### **Sognepræst:** Klaus Meyer Apelgren

Gamtoftevej 41, Gamtofte, 5610 Assens, Tlf: 64 79 13 61, kma@km.dk

*Mandag er præstens fridag*

### **Organist ved begge kirker:** Camilla Sibani

Palnatokesvej 34, 5000 Odense C, Tlf: 50 51 01 41,

camilla.sibani@gmail.com

### **Kasserer ved begge kirker:** Laila Aagaard Nielsen

Holmen 8, Voldtofte, 5620 Glamsbjerg, tlf. 51276236

### **Kirkesanger ved begge kirker:** Bo Jørgensen

Lærkevænget 1, 5631 Ebberup, tlf: 64 74 10 49

## Gamtofte Sogn

### **Menighedsrådsformand:** Jørn Ibsen,

Skovhavevej 14, Aborg Mark, 5610 Assens, tlf: 51 34 08 51,

ji@jornibsen.dk

### **Kirkeværg:** Allan Nilsson

Kirketoften 3, Gamtofte, 5610 Assens, tlf: 30 20 83 01, a.nilsson@live.dk

### **Kirkegårdskontor:**

Kirketoften 2, Gamtofte, 5610 Assens, tlf: 23 39 17 39,

graveren.gamtoftekirke@mail.dk

### **Graver:** Lone Andersen, Kirketoften 2, 5610 Assens

*Mandag er graverens fridag*

## Turup Sogn

### **Menighedsrådsformand:** Jørgen Erik Hansen

Kærvangen 18, Turup, 5610 Assens, tlf: 64 79 13 97 - 40 76 81 05

hesbjerggaard@mail.tele.dk

### **Kirkeværg:** Niels Jensen

Ulskovvej 6, Turup, 5610 Assens, tlf: 64 79 13 29,

astrid.niels@jensen.mail.dk

### **Graver:** Helle Jensen

Møllegårdsvej 2, Turup, 5610 Assens, tlf: 23 31 29 81

hellejensen1203@outlook.com

*Mandag er graverens fridag*



# Gudstjenester

	Gamtofte	Turup
søndag d. 7. september	9.00	10.30
søndag d. 14. september	Ingen	9.00 v. A. Torp
søndag d. 21. september	9.00	10.30
søndag d. 28. september <i>Høstgudstjeneste m/frokost i konfirmandstuen</i>	10.30	9.00
søndag d. 5. oktober	9.00	10.30
søndag d. 12. oktober	9.00 v A. Torp	Ingen
søndag d. 19. oktober	10.30	9.00
søndag d. 26. oktober	Ingen	10.30
søndag d. 2. november <i>Allehelgen</i>	10.30	9.00
søndag d. 9. november	9.00	Ingen
søndag d. 16. november	Ingen	10.30
søndag d. 23. november	10.30	Ingen
søndag d. 30. november <i>1. søndag i advent</i>	9.00	10.30

## KIRKEBIL

Har du behov for at benytte kirkebilen som transportmiddel til gudstjenester eller andre arrangementer i kirke-regi kan du kontakte Taxa Fyn på **65 50 50 50** og bede om kirkebilskørsel *dagen i forvejen*.

[www.gamtofte-turup-kirker.dk](http://www.gamtofte-turup-kirker.dk)

Ansvarshavende redaktør: Klaus Meyer Apelgren

Layout: Arabesque Musik v/ Stephan Kaae

Tryk: Just-Print

Foside: Mindestenen ved Gamtofte Kirke