

Oversættelse uden billeder. *Se billeder i udgaven på engelsk og billedteksten her:*

Billede af Ballebro Fyr.

I næsten 18 måneder bevarede hans forældre håbet at han var i live

marker ved Blans, hvor han vandrede omkring i flere timer, inden han gik hen til den store gård Ballegård og bankede på fordøren. Agterskytte John Fell landede også på en pløjemark og søgte hjælp hos landmænd i Rufas nær Ullerup. Livesay og Fell blev begge krigsfanger.

Ron Pilgrim, bombeskytten som havde forladt flyet via den forreste nødluge, landede i en rhododendron busk i baghaven til den lokale præstegård en kilometer mod nord. Den nuværende sognepræst Lis-Ann Rahm fortalte *The Weekend Australian Magazine* at hun troede flyveren så søgte tilflugt i laden, og mens de gejstlige i området ville passe på ham, underrettede politiet i stedet den tyske besættelsesmagt. "Præsterne prøvede at beslutte, hvad de skulle gøre, men til sidst blev beslutningen taget bort fra dem, da tyskerne ankom," sagde hun.

Willy Simpson, piloten som havde været den sidste til at forlade flyet, landede på taget af en telefoncentral og kom til skade med hovedet. Han prøvede at forhandle med de lokale, som ikke kunne tale engelsk, og 09:20 ankom tyskerne og overførte ham til Dulag Luft nær Frankfurt til forhør. Som de andre, der blev indfanget, blev Simpson holdt der i omkring to uger, inden han blev overført til en krigsfangelejr.

I næsten 18 måneder holdt Trees forældre håbet oppe om, at den næstældste af deres fire børn ville blive fundet i live.

Men i juli 1945 sendte Livesays søster Alice Yates et brev til Trees søster Annie Gagliardi i Brisbane. I det takkede hun Annie for en kage sendt ad søvejen til United Kingdom, og det angav en varm forbindelse mellem de to familier, inden hun gik videre til nøgterne nyheder.

"Ann, jeg fortalte dig at Bill havde skrevet til Røde Kors om Johnnie, og i dag fik han svar," fastslår brevet.

"Jeg sagde at jeg ville lade dig vide Ann, hvis vi kom til at vide noget. Jeg vil holde det løfte, selv om det ikke er behagelige nyheder jeg har. Jeg vil gengive - - -