



**David Geddes lagde dette på Facebook den 24. september 2022:**

Her i nat er det 80 år siden Lancaster R5679 fra 61 Squadron tog afsted for at lægge søminer i de tyske flåderuter øst for Kiel. De klarede det, men de blev opfanget af radar, som RAF var blevet oplyst om i mere end 250 siders data sendt af dansk modstandsbevægelse. Ikke desto mindre blev flyene sendt afsted, helt ufatteligt, direkte over radarforsvaret og inden for 7 km fra hoved-natjagerbasen ved Grove/Karup – både på udturen og nøjagtigt samme kurs på tilbageturen. Bombeflyet, som min onkel var pilot på, blev opfanget nær Randers og endte med at blive skudt ned nær Grønhøj i en rasende luftkamp med brændende brændstoftanke til styrbord. Jeg har mødt øjenvidner fra 1942 til den luftkamp. Familien fik aldrig at vide, hvor Lewis Morrison og hans besætning gik tabt. I 2013 kunne jeg tage til Grønhøj for at mindes begivenheden, og være med til afsløringen af en fin mindesten for hele besætningen, indvielsen af et lille museum til deres minde, en overflyvning fra det danske flyvevåben og en parade fra det danske Hjemmeværn med over 50 faner. I 2015 vendte jeg tilbage med mere familie, og Bill Emerslund og hans søn Gordon. Bill's onkel, også Bill, havde været tårnskytte. Hele besætningen blev dræbt, da bombeflyet eksploderede under en ellers vel gennemført nødlanding. Ved begge lejligheder lagde vi blomster og kranser i Frederikshavn, hvor de alle blev begravet. Tabet af Lewis påvirkede mine bedsteforældre og min mor dybt resten af deres liv. Min egen søn Lewis og et antal af hans fætre og onkler bærer samme navn. Jeg glæder mig over et helt særligt forhold til de danske efterforskere, og til et antal efterkommere af besætningen. Lewis Morrison

havde fået en fin grad i fysik og matematik, en evne som min søn har arvet. Hans først grad var i de samme fag med udmærkelse. På nogle måder har de også samme udseende. Min mor blev meget rørt, da vi opkaldte vores Lewis efter hendes Lewis. Her i aften tænker jeg også især på Emerslund-familien i Vancouver, som mistede to fætre på lidt over en uge, da HMCS Ottawa blev ramt af torpedoer og R5679 blev skudt ned.